

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Ærede formand Jacobsen.

Naturligvis bør SKAKbladet bevares, prisen til trods.

DSU er desværre hensygnende; uden SKAKbladet er vi døende !

Jeg er naturligvis opmærksom på man i krisetider nedbryder barrierer, men uden SKAKbladet mister skakkens i forvejen beskedne univers ansigtet udadtil. At vi behøver et sådant, navnlig i krisetider, kan der næppe herske tvivl om.

I sidste nummer af SKAKbladet illustrerer Lars Schandorff's fremragende artikel om Fucking Skak på udmærket vis hvorledes mediefolk formår at skabe en hidtil uset interesse omkring skak.

Rune Friberg og Mathis Eskjær anvender billede og lyd på ganske utraditionel vis, og har på rekordtid skabt røre, interesse, mediedækning og ikke mindst stort medlemstal i Gruppen.

Jeg formoder Rune & Mathis med himmelvendte øjne ville svare NEJ til spørgsmålet om evt lukning af SKAKbladet !

Men vi skal i DSU have budskabet om skakkens velsignelser ud ! En lukning af SKAKbladet virker med opbydelsen af selv et minimums mål af logik MODSAT.

Lad os i DSU-regi gå lige i struben på den negative udvikling og medlemsnedgang. Hvert enkelt menigt medlem er ansvarlig, ikke kun HB-medlemmer.

Vi kunne fx forøge mediedækningen via YouTube mm, med sekvenser fra allehånde skakbegivenheder.

Børn der spiller skak på TV hitter i alle lande. Jonas Bjerre der spiller skak m bind for øjnene mod en etableret skare af cigarrygende modstandere, bør gå Verden rundt strax efter tæppefald. Pigeskakken bør promoveres hæmningsløst. Billede og lyd

Skoleskakken er forsømt, men kan næppe etableres yderligere uden ildsjæle i Børge Borgå og Svend Svendsen - klassen. Medmindre vi i Dk får norske tilstande, måske ?

SKAKbladet bør stå på samtlige bibliotekers hylder !

Dette var mine beskedne og ufuldstændige kommentarer, skrevet på opfordring af Dig i Nyt fra DSU.

Mvh

Per Tolshave

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Jeg har gennem mere end 40 år været glad for at modtage Skakbladet, der gennem alle årene har været seriøst og bragt relevant skakstof.

Hvis det nye Skakblad nr. 1 - 2017 er udtryk for et nyt skakblad tror jeg at mange gerne var det foruden. Man skulle tro det nye skakblad var en bryggerireklame, 4 billeder med øldrikkende skakspillere og 1 fucking billede

hvor Fernet Branca er hovedingrediensen. Fucking skak hører ikke til i skakbladet, og jeg håber mange vil tage afstand dertil.

Thorbjørn Rosenlund har i alle de år han har været redaktør sørget for at vi fik et pænt og ordentligt skakblad, selv om det har været nødvendigt at reducere antallet af numre pr. år. Hvad der er årsag til hans pludselige afgang skal jeg ikke kunne sige, men et eller andet har naturligvis været årsag til hans pludselige stop.

Kan der ikke findes en anden linie, end den skak-nedsættende, de kommer til udtryk i nr. 1 2017, vil jeg personligt foreslå at man opgiver en videre udgivelse af bladet.

Har det virkelig ikke været muligt af finde en ny redaktør, der kunne fortsætte med at lave et pænt skakblad og kæmpe mod det vigende medlemstal. Fucking skak og en masse øl er i hvert fald ikke vejen frem.

Med venlig hilsen

Knud Brix Bertelsen

Viborgvej 113, 8766 Nørre-Snede

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Fra: Michael Madsen [mailto:michael.2410.madsen@gmail.com]

Sendt: 10. april 2017 11:37

Til: formand@skak.dk

Emne: Skakbladet

hej.

Skakbladet er den eneste grund til mit medlemskab, så hvis det stopper, vil jeg nok melde mig ud af dsu.

Om det udkommer med posten eller som pdf-fil, er uden betydning, bare de store forsinkelser kunne undgås fremover.

skaklig hilsen
Michael Madsen

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Fra: Jakob Werner [mailto:jakob.werner@telegraph.dk]

Sendt: 15. marts 2017 22:39

Til: Poul Jacobsen <formand@skak.dk>

Emne: Skakbladets fremtid - kommentarer fra Allerød Skakklub

Hej Poul,

I det nye nummer af Skakbladet efterlyser du synspunkter fra klubberne om selvsamme blads fremtid.

Allerød Skakklub vil stærkt anbefale at fortsætte med at udgive Skakbladet og fortsat at distribuere det som trykt magasin. Vi har drøftet spørgsmålet i klubbens bestyrelse, og der er enighed om, at udgivelsen af Skakbladet som trykt blad er meget vigtig for dansk skak og for klubben.

Hovedargumenterne er:

- Klubben (og dermed DSU) vil formentlig miste omkring 5 procent af medlemmerne, hvis Skakbladet lukker. Allerød Skakklub har en mindre gruppe medlemmer, som vi sjældent eller aldrig ser i klubben. De betaler ikke desto mindre kontingent år efter år, og Skakbladet må være hovedårsagen til dette.
- Tilsvarende vil der være risiko for medlemsflugt blandt de individuelle medlemmer af DSU.
- Bladet er glimrende reklame for skakken. Ja, det er "old school" med trykte magasiner, men de har en gemmeværdi og kan ligge fremme på sofabordet derhjemme eller i en læsesal på biblioteket. Juniorspillere får bladet tilsendt, og det kan måske gøre deres søskende eller forældrene interesserede i skak.
- Skakbladet supplerer nyhedsdækningen på skak.dk på en god måde. Det er ikke "enten-eller", men snarere "både-og", om man skal satse på trykt eller online.
- Mange af klubbens medlemmer læser bladet og er glade for det.
- Ideen om online-platforme, sociale medier, skak-videoer osv. lyder fortryllende på idéplanet. Men realiteten er, at disse tilbud allerede findes massivt på nettet. DSU's kommunikation bør have et skarpt øje for at finde nicher som f.eks. et trykt blad. Forsøget på med skakserven at skabe en online-plattform var ikke vellykket, men kostede unionen mange penge.
- Skakbladet er godt! Både med Thorbjørn Rosenlund som redaktør og med det nye redaktørteam kommer der et spændende og relevant magasin ind af døren.
- Vi bruger Skakbladet til at annoncere større turneringer, og det giver tilmeldinger hver gang.

Endelig kan der suppleres med et ønske om, at Skakbladet fremover udkommer efter en fast udgivelsesplan (f.eks. fire gange årligt = hver tredje måned eller seks gange årligt = hver anden måned). P.t. er udgivelsesfrekvensen ujævn, og det er ikke så godt.

Jeg står til rådighed for en uddybning, hvis det ønskes. Og håber at kunne være til stede ved delegeretmødet i påsken.

Venlig hilsen

Jakob Werner

Formand, Allerød Skakklub

Telefon 24 89 56 60

E-mail jw@telegraph.dk

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Til DSU's hovedbestyrelse.

Formanden har i Skakbladet 2017-1 på side 39 skrevet, at læserne gerne må skrive deres mening om bladet. Her skriver jeg så som almindelig læser noget, og til HB benytter jeg lejligheden til et punkt i forhold til FIDE. Jeg sender kopi til min klubformand og understreger, at der alene er tale om min mening.

1. Vedr Skakbladet:

Jeg har holdt bladet siden 1954 og altid læst meget af det med interesse. Det gør jeg stadig, og jeg synes, at det skal fortsætte, så man har et fysisk blad, om eventuelt senere kan indbindes. Den etablerede hjemmeside er et godt supplement, som der er megen nyttig information på. Med Skakbladets 2017 nr. 1 kom jeg dog for første gang ud for, at jeg måtte springe 8 sider over, som jeg ikke ønskede at læse. Overskriften var "Fucking Skak". Dette udtryk finder jeg umådelig plat, og jeg har også talt med andre medlemmer, der gerne er fri for udtrykket. Ordet "Fuck" er udmærket i forbindelse med sex, men ikke med skak. Jeg forstår godt, at man i et eller andet omfang må referere fra skakrelevante begivenheder. men sproget må helst have en acceptabel kvalitet. Da formanden skrev, at man først ville have læsernes mening, når man har læst bladet., har jeg så alligevel gjort dette, og jeg har på hjemmesiden konstateret, at man har neddroset brugen af udtrykket "Fucking Skak", hvilket jeg håber er udtryk for den fremtidige linie. Man må så håbe, at de 2 performere også neddroser udtrykket eller at de eller moden bliver trætte af udtrykket.

2. Vedr. FIDE:

På hjemmesiden har et påstået VM for kvinder været refereret, og jeg ser i indbydelsen, at det i en "Dress Code" bl. a. er anført, at kvinder skal bære hovedtørklæde.

Det finder jeg uacceptabelt, da hovedtørklæde er en muslimsk og dermed også politisk uniformering. Selv ved den af Nazityskland i 1936 arrangerede olympiade, som ikke var en FIDE-begivenhed, har jeg ikke hørt, at deltagerene blev tvunget til at bære nazistiske symboler, selv om jøder måske, hvis de deltog, skulle bære jødestjerne. Heller ikke ved FIDE-olympiaden i Moskva i sovjettiden var der krav om, at deltagerne skulle reklamere for kommunismen. FIDE bør ikke placere deres arrangementer steder, hvor der stilles krav om, at deltagerne skal bruge påtvungne politiske symboler, heller ikke hvis de kaldes religion. Det må altså kræves, at krav om politiske eller religiøse kendemærker ikke forlanges. Et klart også praktisk argument herfor er, at det selvfølgelig kan afholde nogen fra at deltage, og at der fx. herved kan ske udelukkelse af stærke kandidater til en titel, således at turneringen ikke er repræsentativ.

Unionen bedes fremføre disse synspunkter, og hvis de ikke efterleves, boykotte sådanne arrangementer.

Jeg er godt klar over, at der er betydelig mentalitetsforskel mellem DSU og FIDE-præsidenten og sikkert mange lande, der har en anden form for kultur end vor.

Venlig hilsen

Claus Nørregaard
Nyvej 18, 8543 Hornslet.

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Tlf. 51288855.

Mail: clausnoerregaard@vdmil.dk

Kære formand

Du har generelt bedt om tilbagemelding om skakbladet. Jeg er ikke selv så aktiv i foreningsskak, men skakbladet som sådan læser jeg med stor interesse og jeg synes, at bladet også med nye redaktører holder læserne ajour på en læseværdig måde. Selvfølgelig kunne meget vel findes på nettet, men jeg er glad for at have bladet i hånden. På den måde læser jeg nok spændende artikler, som jeg ellers ikke ville få læst.

Venlig hilsen

Mogens Lyhne
medlem nr. 100600459

From: Boerje Bjoerknaes <boerje.bjoerknaes@gmail.com>

Date: 2017-03-21 16:17 GMT+01:00

Subject: En lille skakhilsen.

To: formand@sksk.dk

Kære gode skakven Poul Jacobsen

Har netop fået det nye nummer af Skakbladet. Det er et af de bedste jeg har set i meget lang tid. Bliv ved det det. Det er virkelig godt.

Ellers hils fra mig i påsken. Nu er der jo nok ikke så mange der husker mig, som årene er gået. Men alligevel. Jeg ønsker alt godt for D.S.U.

Med skaklig hilsen.

Börje Björknäs

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

Kære Poul,

Det er med stor glæde, at jeg kan aflevere min "anmeldelse" af Skakbladet efter redaktørskiftet. Jeg hæfter mig særligt ved, at bladet er gået mere retning af magasin-formattet med flotte billeder og dybdegående artikler, hvor jeg især finder ØBRO-reportagen samt "Fucking skak" interviewet (der virkelig er inspirerende læsning) for nyskabende i forhold til tidligere. Tilsat mere traditionelle artikler (som altid fremragende Heine og Percivaldis om NM) er kvaliteten af første nummer simpelthen tårnhøjt! Skulle jeg endelig lede efter hår i suppen, så håber jeg, at der i næste nummer - eller længere fremme ad stien! - også bliver tid til at besøge skakklubber/personer udenfor Storkøbenhavn. F.eks. er Chess House vel Jyllands svar på ØBRO.... Der bliver forhåbentlig råd til at sætte Løfberg på et tog til Århus en dag.

Skulle jeg nævne andre ideer - og her indrømmer jeg gerne at være stærkt inspireret af New In chess (omend jeg er ganske klar over, at de givetvis har helt andre økonomiske muskler at gøre godt med) - så kunne det være oplagt med faste klummerskrivere (a la Short og Polgar mfl.). Andre muligheder er lidt "skakhistorisk uddannelse", hvor man f.eks. kunne dykke ned i den guldskiste som dansk skak indeholder (OL sølv i 1927, alle Larsens triumfer, Sloths VM, Curts præstationer osv.)

Det er virkelig mit håb, at vi i dansk skak bliver enige om, at i sin rette form - og Løfberg/Schandorff er kommet tæt på - er der både behov for og råd til fortsat at have et skakblad i fysisk form. Informationsdelen hører 95% hjemme på internettet, men "alt det andet" er nu engang stærkere i fysisk form end på en flygtig hjemmeside.

mvh
Kåre Kristensen

Hej Poul,

Siden jeg skrev til dig om min glæde ved at have modtaget et fortrinligt Skakbladet, så har jeg gjort mig nogle mere generelle tanker om det at have et fysisk magasin.

En af de ting, som jeg er kommet på, er, at jeg faktisk selv har erfaring med/kendskab til to skakklubber, hvor klubbladet "døde". Nemlig dels i Nordkalotten (redaktøren gennem mange år døde) og Allerød (Jesper Schultz orkede vist ikke mere), hvor jeg i en årrække var træner.

Jeg synes klart, at det har været et tab begge steder og har også tidligere drøftet dette med medlemmer, der har været meget enige i dette. Både hvad angår gennemslagskraft – det trykte papir virker stærkere end en flygtig net-nyhed – og det uhåndgribelige, men ikke desto mindre utroligt vigtige begreb, "sammenhængskraft". Der synes jeg et samlende, stærkt, fysisk medie spiller en kæmpe rolle.

Hvis der fortsat er tvivl/debat om vi skal have et medlemsblad for DSU eller ej (og det er der nok...), så kunne det være interessant at se, hvilke erfaring klubberne har haft med (nedlagte) klubblade. Et problem ved at spørge ledelsen i klubberne er dog, at det kan være samme ledelse, som har truffet beslutningen, der skal bedømme den og her vil der måske være en grad af

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen

efterrationalisering, hvor trufne beslutninger i al fald af de, der har taget den vil gøres til at have været rigtige. Det er min erfaring, at det er sådan de fleste ledelser fungerer.

Hvis man skulle lave en mere præcis undersøgelse, så skulle man holde klubber, der stadig har et klubblad op mod dem, der ikke har – og så forsøge at se, om der er nogle væsentlige parametre, hvor disse klubber adskiller sig fra hinanden. For jeg synes personligt, at et klubblad, i lighed med Skakbladet, i høj grad bidrager til sammenhængskraft.

Jeg vil i al fald bede dig meget nøje overveje, om det skal være ”på din vagt”, at Skakbladet efter mere end 100 år skal aflives!

Bedste hilsener

Kåre